

## LEF

*Breek de regels. Volg nooit de uitgestippelde paden. Probeer wat anders te doen, ook al vertellen mensen dat je gek bent. Alles wat je kunt dromen is mogelijk. Het enige wat je nodig hebt is lief.* (Vrij naar Paulo Coelho)

## Na het beleggen kwam de meditatie

Mark Triggeler (36) is oprichter en eigenaar van het ABC van Meditatie. Dat bedrijf geeft meditatieregio's aan particulieren en bedrijven. Hij is de grootste aanbieder van meditatieworkshops in Nederland.

**Maddie Saadik  
Barbara Voss  
AMSTERDAM**

*Is je droom uitgekomen?*

'Mijn droom lag altijd in de toekomst. Na mijn studie economie werd ik trainee bij ABN Amro. Ik wilde een goede baan hebben, veel geld verdienen. In die tijd surfte ik ook veel, ik daalde mee in de Nederlandse top. Ik hield op adrenalin en heetek en werkte altijd ergens naar toe. Maar van het ene op het andere moment kreeg ik last van spierblessures en voelde ik het niet, dat ik thuis niet meer waardering kreeg. Ik kon zelf geen auto meer rijden. Dat was erg frustrerend. Ik realiseerde me dat ik bij de bank als surfer altijd een koelharde werker was. Succes kwam door toewijding inzet, dacht ik. Maar nu werd ik me ervan bewust dat dit niet waar was. Ik presteerde het beste op de momenten dat ik de dingen met passie deed.'

'Ik heb een sabbatical genomen van de bank en ben gaan reizen, heb meditatieworkshops gevolgd, veel aan yoga gedaan. Wat begon als een geneesingsproces werd mijn passie.'

'Nu droom ik niet meer over het bereiken van een doel, maar mijn dromen meer levensprincipes geworden: ik wil lekker in mijn vel zitten, ik wil niet alleen werken voor mijn geld maar vooral voor mijn plezier.'

*Hoe raagende je omging?*

'Toen ik 16 was, heb ik leren mediteren van mijn moeder. Zij heeft me altijd veel gelaten in mijzelf en snapte heel goed dat ik met ABC van Meditatie begon. Mijn bankvrienden vonden van de bank dat het lachen toen ik vertelde wat ik ging doen. Ze vonden het een hilarisch verhaal. Die



Mark Triggeler | DRIES VAN AGT

*Wat heb je ervoor achtergelaten?*

'De helpdesk! Als ik nu een eng virus heb, kan ik niemand bellen. Dan moet ik mijn eigen helpdesk zijn en dat kost me een dagwerk. Maar ik maak ook de gezelligheid van collega's en de zekerheid van iedere maand salaris op je bankrekening.'

*Wat was een dieptepunt?*

'Vorig jaar werd de website aangevallen door computercrashen. Een ramp. Ik was 10 dagen off line - en dat schrok mijn hele bedrijf op die website lezen. Ik schrok van mijn eigen reactie, ik raakte echt in paniek.'

*Wat was een hoogtepunt?*

'In het begin is iedere mijlpaal een hoogtepunt. De eerste workshop die vol zat. Het eerste bedrijf dat belt of je trainingen wil komen geven. De eerste publicatie over je bedrijf.'

*Wat zou je anderen adviseren?*

'Een uitspraak van St. Francis of Assisi: Start by doing what is necessary.'

huisbaas, de gemoedige Rotterdam en andere subsidieverzoekers. 'Wij kunnen onszelf niet bedriegen van de haarscherpe kosten, dus een startkapitaal was nodig.'

Niet alleen de contacten tussen de ondernemers in Rotterdam zijn belangrijk, maar ook de internationale contacten. Via het intranet staan alle aangesloten ondernemers wereldwijd met elkaar in contact. Gilad: 'Innovatie kun je niet staten of plannen. In The Hub kom je elkaar tegen en vanuit die ontmoetingen en gesprekken ontstaan nieuwe ideeën. Alleen hou dat niet.'

Joanneke van den Bosch is klaar met werkoverleggen holt zo weer naar een volgende afspraak. Haar specialisatie is vervoer en ruimtelijke ordening. Zo heeft ze olslangs een recreatiekraam gemaakt voor de provincie Zuid-Holland. Daarnaast ontwikkelt ze corporate weblogs en leert ze bedrijven hoe die hiervan kunnen profiteren en zo een informele band met klanten kunnen onderhouden. Haar blijdschap aan een betere wereld is dat ze tien procent van haar inkomen aan drie goede doelen doneert. Een van die doelen heeft ze zelf opgericht en is bedoeld voor Nederlandse weekdiensten.

Van den Bosch is voor de derde keer in The Hub. 'Het grote voordeel is dat je hier binnen kunt komen wanneer je wilt', vertelt ze. 'Ik vind het fijn om kennis te delen, te netwerken of gewoon gezellig een balsodje te eten met anderen. Bovendien krijg je hier ongeveerlijk feedback en denken anderen met je mee. Dat maakt dat je alleen thuiswerkt.'

Collega Dennis El Chaleb komt er bij zitten. 'Ik kreeg veel inspiratie hier. Neem Ronald en Maarten van Skyway. Zij maken muziek voor doven. Toen ik dat hoorde werd ik nog vastbeslotener om mijn eigen project door te zetten.' Weliswaar hem vond het moeilijk van ideeën in de handige maatschappij vaak onvoldoende. 'In The Hub word je juist aangemoedig om ideeën te realiseren. Hoe lang dat ook kan zijn.'

El Chaleb is elke dag aanwezig in The Hub. Wat dat hem nu als werkzaamheid verder oplevert? 'Iemand hoeft alleen maar een keer een telefoongesprek af van mij. Hij weet een projectbureau dat mij verder kan helpen. Daar heb ik toen heel bruikbare feedback van gekregen voor mijn eigen bedrijf.'

Bedrijven die groeiën zullen The Hub op een gegeven moment gaan verlaten. Gilad: 'Vijf personen per bedrijf is het maximum.' Het is wel de bedoeling dat die ondernemers nog regelmatig hun gezicht laten zien. 'Zo blijven ze deel uitmaken van het netwerk', legt Gilad uit. 'En natuurlijk voor de gezelligheid. Je bouwt hier toch wat aan voor-



Foto: ANDREA TOLLAAN

MEER: 'Ik haal cli-  
enten van win-winstsitua-  
ties

van ondernemers in  
de hub-hubs en  
in alvitre voorge-  
men, geld  
en een  
held gaan  
hand'

The Hub is een net-  
werk en nieuwjaarsfacil-  
iteit van The Hub  
groep. 'Ik blijf op de  
een of ander manier bezig met  
twee mensen en  
koppelen.'

'Total druk met de  
agenda.'

'Soms meer on-  
dersteboven dan hoogte van The  
Hub. Nu meer aantrek-  
kend en leidt tot allesmaal  
en elkwerkdag.'

'Ik klopt een hand-  
ige regelmaat  
tussen ondernemers  
of we ook  
zitten in Amster-  
dam. Mogelijkheden  
worden ook  
dan verloop de  
ontdekking, mede-